

Beste ouderen, jongeren, kinderen van de gemeente,

We leven in een onzekere tijd. Een tijd waarin we ook bewust worden (als het goed is) wat gemeentelieven is. We zien elkaar niet of nauwelijks. Gelukkig mogen de kerkdiensten weer een beetje op gang komen. Maar hoe het straks verder moet met het verenigingsleven, zondagsschool of catechisatie is allemaal nog erg onzeker, en voor ons allen een hele puzzel.

Op het moment van dit schrijven komt alles weer een beetje op gang. De maatregelen zijn versoepeld, maar tegelijk moeten we ook erg voorzichtig zijn. Daar zijn we ons terdege van bewust. De verkoopdag van de vrouwenvereniging kon in het voorjaar geen doorgang vinden. Dit is van oudsher een dag van ontmoeting, even een praatje, vragen naar elkaars welstand en tegelijk ook nog een mooie opbrengst voor onze kerk.

Nu is er bij het bestuur van de vrouwenvereniging een idee ontstaan. Iets waar we uw en jullie hulp bij nodig hebben. We willen op het kerkplein iets organiseren voor elkaar en met elkaar.

U heeft misschien de afgelopen weken uw huis eens lekker opgeruimd. Of u heeft wellicht een verhuizing in het vooruitzicht. Het kan ook zomaar zijn dat u zoveel spullen heeft en dat u denkt: daar zou ik best iemand anders blij mee kunnen maken.

We denken ook aan jullie jongelui, kinderen. Jullie hebben misschien wel een leuke hobby? Je zou iets kunnen maken, misschien wel met een vriendje of een vriendinnetje. Het kan ook zomaar zijn dat papa of mama een leuk idee heeft. Of je hebt een opa of een oma die erg handig is.

Al deze spullen willen we verkopen op het kerkplein. En dan wel zo dat elke gezinssamenstelling een eigen plekje krijgt. Al wat niet verkocht wordt mag weer meegenomen worden naar huis. De opbrengst is dan voor de kerk, en tegelijk willen we dit ook zien als een stukje samenbindend gemeentelieven.

Een paar belangrijke punten: **Opening 10:00 uur en sluiting 14:00 uur**

- We willen deze dag zo sober mogelijk houden.
- Breng deze dag zelf uw lunchpakketje mee.
- Voor koffie, thee of fris wordt gezorgd en kan gebruikt worden in het zithoekje.
- We houden ons aan de regels van het RIVM dat betekent: **1,5 meter** afstand houden, het spannen van linten, desinfecteringsmiddelen.
- Elke gezinssamenstelling zijn eigen plekje, wat wordt aangewezen door een parkeerwacht,

Dit alles op D.V. 26 september 2020

Deze dag is in het bijzonder een dag van ontmoeting en tegelijk een opening van het winterwerk.

Dus als u niets te verkopen heeft, bent u natuurlijk ook van harte welkom. Op deze manier kunt u tegelijk ook uw steentje bijdragen aan het werk in onze gemeente.

Ook aan de kinderen wordt gedacht. Er zijn verschillende spelletjes. Als u iets wil verkopen of op een andere manier een plekje wilt op het kerkplein wilt u zich dan aanmelden bij Sjanie de Vries?

Bel naar 0640290220 of e-mail naar sjaniedevries65@hotmail.com

Aanmelden kan tot en met maandag 21 september 2020.

Als u vragen heeft of een hele goede tip, dan kunt u contact opnemen met Corrie van Steenselen.

Bel naar 06-48568021 of e-mail naar apvansteenselen@solconmail.nl

Wij hopen en vertrouwen op uw medewerking. Laten we de Heere bidden om een gezegende ontmoeting met elkaar op D.V. 26 september. Mocht het door bijzondere omstandigheden niet door kunnen gaan, dan wordt u daar van op de hoogte gesteld.

Hartelijke groet,

Bestuur Vrouwenvereniging Tabitha.

Oud of jong? Wij rekenen op jullie allemaal !!